

10 september 2012, **Zeilen voor onderwijs**

Twee jongens kozen het ruime sop uit protest tegen feit dat er voor hen geen plek is binnen de muren van een school.

Nou zou ik de laatste zijn om dit af te raden, want niets is fijner dan varen. Maar de reden vind ik hoogst merkwaardig. Deze jongens zijn intelligent en dyslectisch. Hoelang kennen we dat verschijnsel al wel niet? Dyslexie. Je zou toch denken dat een school, een willekeurige school, daar zijn hand niet meer voor omdraait.

'Uw kind is dyslectisch? Oh mevrouw, eitje! Daar weten we alles van. Daar is zoveel onderzoek in gedaan. Het zou toch wel gek zijn als we daar nog moeite mee hebben! ...Met dyslectische kinderen...'

Ik ontving kort geleden een mailtje van een oude schoolvriendin. Haar verder normaal intelligente kind was ook vanwege dyslexie effectief naar een andere school gemanoeuvreerd. Naar een lager niveau helaas.

Hiermee wordt naar mijn mening de onvoorstelbare nalatigheid van overheid en schoolbesturen wel aangetoond. Dat je nu nog, na al die jaren van zogenaamde expertiseverbetering, na al dat geld dat naar scholen werd gepompt omdat ze anders geen raad wisten met al die kinderen met stoornissen, alle REC's, Cvl's, ambulante begeleiding, onderzoeken, adviezen en Weer Samen naar School-trajecten ten spijt, als school nog durft te zeggen dat een dyslectisch kind te ingewikkeld is...

Wat zou ik mij kapot schamen als overheid.

Sas Boot-Ton