



Zwarte Piet verscheen ineens ten tonele met een enorme zak van Sinterklaas vol met kinderen die in Nederland niet naar school kunnen. Zwarte Piet vertelt in een gedicht (zie hieronder) dat hij ze daarom mee neemt naar Spanje. Hij maakt de zak open en er drijven allemaal ballonnen omhoog met



treurige kindergezigtjes erop. We hebben ze samen vanaf het balkon van café Schlemmer naar Madrid laten vliegen.



Het gedicht van Zwarte Piet



Buenos noches
Soy Esteban

Ik heb hier een zak met kinderen om voor te zorgen
want die mogen hier niet naar school,
ze gaan mee naar Spanje overmorgen

De Sint
laat u weten dat hij het
van de gekke pepernoten vindt
dat de kinderen hier geen rechten hebben

Als dit zo door gaat moet ik volgend jaar
de rest van het grut komen halen maar
dan kunnen jullie hier de tent wel sluiten.

Met die tent bedoel ik Nederland natuurlijk
Want,
zonder kinderen is het hier helemaal uit en
afgelopen. Geen toekomst voor dit land,

einde verhaal, U bent gewaarschuwd,
voor onderwijs een vette onvoldoende.
geen tripple A maar trippel B
Deze kinderen gaan vast mee

Ik wens u een fijne Sinterklaas
Ik ben benieuwd hoe u dat vindt
Zonder de kids
Kom dan laten we ze vliegen want de wind
Is gunstig voor Madrid

Deze kaartjes hingen aan de ballonnen

Hooggeachte heer Dekker,

In Nederland worden kinderen met een ontwikkelingsstoornis gediscrimineerd in het onderwijs.

Als straks de wet Passend Onderwijs van kracht wordt zijn deze kinderen ook nog rechteloos.

Alstublieft, doe hier iets aan!

Afzender uit:

Ministerie van OCW

Staatssecretaris van onderwijs
Zijne excellentie S.Dekker

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

